

Toespraak door Jan Eerbeek voorzitter Exodus Nederland bij het Kerstfeest van Exodus Rotterdam

Dank voor de uitnodiging om hier vanavond met jullie het kerstfeest te vieren. Ik proef hier vanavond een heel goede sfeer. Wat is er voortreffelijk gekookt en wat hebben we heerlijk gegeten. Er is hier een sfeer van jullie ieder persoonlijk, maar ook van jullie samen.

Ik zal me eerst aan jullie voorstellen.

Ik ben 20 jaar dominee geweest in Scheveningen in de gevangenis, het Huis van Bewaring, het gevangenisziekenhuis en de jeugdgevangenis.

In 1981 ben ik begonnen met de opbouw van Exodus.

Een paar kerstervaringen uit de gevangenis Scheveningen.

-Blijf met je poten van die krentebollen af

-B-vleugel. Een horloge als kerstkado

-Bingo Scheveningen

Lezen Torrie van Matthie

Kerstfeest hier:

-Kerstfeest is de geboorte van het kind Jezus. In de kersstal kun je dat zien. In dat kind zie je God heel dichtbij komen. Met Kerst is in het kerstkind te zien dat het goed komt met de mens en de wereld.

-Jullie werken hier aan je toekomst. En dat is heel hard werken.

3. Zwaar programma. Veel inzet

4. Respect